



FAMILIELANDGOED

PRATTENBURG

PrattenburgLezing

“Heel de aarde: zorg voor de natuur vanuit de christelijke geloofstraditie”
door Carla Dik-Faber

Op 8 februari 2024 werd er weer een Prattenburglezing georganiseerd in het prachtige koetshuis op Landgoed Prattenburg. Het is inmiddels de achtste keer dat deze bijzondere lezing heeft plaatsgevonden, ditmaal met als gastspreker Carla Dik-Faber.

Carla als groene inspirator

Als voormalig Tweede Kamerlid stond Carla onder andere bekend om haar duurzame kleding op Prinsjesdag, gemaakt van bijzondere gerecyclede materialen zoals zeewier. Ze werkte mee aan de Klimaatwet en het Klimaatakkoord, uitbreiding van statiegeld en het tegengaan van voedselverspilling. Ze kreeg de titel van groenste politicus (2017) en stond op plek 61 van Trouw duurzame 100 (2018). Vanuit haar brede portefeuille heeft ze veel kennis opgedaan op het gebied van natuur, klimaat en milieu. Tegenwoordig is Carla projectleider GroeneKerken en studeert ze theologie. Met deze lezing wil Carla mensen helpen en inspireren om in beweging te komen voor een rechtvaardige en duurzame wereld.

We staan voor grote ecologische problemen zoals het verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. Helaas laten we onszelf als mensen niet echt van onze goede kant zien als het gaat om de zorg voor de aarde. We gebruiken veel meer grondstoffen dan de aarde kan voorbrengen: als iedereen in de wereld zou leven zoals wij in Nederland, hebben we 3,5 aardbol nodig. En een ander probleem: verlies van biodiversiteit. Milieuvervuiling, minder ruimte voor de natuur, stikstof, klimaatverandering zijn allemaal problemen die ervoor hebben gezorgd dat de biodiversiteit afneemt. Nergens in Europa is de biodiversiteit zo achteruitgegaan als in Nederland! En dan hebben we het nog niet eens over de bodem biodiversiteit die hard achteruitgaat door intensief gebruik van de bodem, kunstmest en pesticiden.

We weten dat de mens – wij – klimaatverandering veroorzaakt, met name door de uitstoot van broeikasgassen. Ook weten we dat we te weinig doen om deze klimaatcrisis tegen te gaan. Wat Nynke Laverman zingt in het lied ‘Your Ancestor’ is zó raak! We zijn allemaal voorouders...

*Climate change we heard the words
But the words just didn't hurt
And it may sound absurd to you
But we loved our children too*

Wat zegt de christelijke traditie over de klimaatproblemen? Heeft het christendom door een bepaalde uitleg van de Bijbel misschien bijgedragen aan de ecologische neergang? Of bieden



FAMILIELANDGOED

PRATTENBURG

de Bijbel en de christelijke geloofstraditie ook aanknopingspunten voor herstel? Bij het antwoord op die vragen maakte Carla [een] uitstapjes naar de Griekse filosofie, de Middeleeuwen en het modernisme, met in de presentatie veel aandacht voor beelden uit de kunstgeschiedenis.

De klimaatcrisis is ten diepste geen ecologische crisis, maar een morele crisis die niet vraagt om een technische oplossing maar om een nieuwe moraal. Een moraal gebaseerd op genieten van genoeg, op zorgzaamheid en wederkerigheid, en op verbondenheid. Verbondenheid met onze kinderen en kleinkinderen. Verbondenheid met de dieren die verdwijnen, doordat hun leefgebied in de knel komt. Verbondenheid met de bomen van Prattenburg, zodat er ruimte komt voor zorgzaamheid en liefde. Kan religie ons hierin de weg wijzen? En zo ja, hoe dan? Meer dan bij het protestants-christelijke rentmeesterschap of het orthodoxe priesterschap, gaat het in het katholicisme om verbondschap. Verbondenheid dus. Verbondenheid in de natuur, maar ook mét de natuur. Hebben we onszelf sinds de moderne tijd niet teveel vervreemdt van de natuur? Hebben we met techniek de natuur niet teveel willen beheersen, bedwingen? Hebben we onszelf niet te groot gemaakt, waardoor alles wat niet-menselijke natuur is in de knel is gekomen? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Na de lezing was er genoeg stof tot nadenken en werd er flink op los gefilosofeerd met elkaar onder het genot van een gezellige borrel.